



Tot vroom aandenken van  
Mevrouw

## **Marie DEMAN**

echtgenote van de Heer

### **Fernand LEBRUN**

geboren te Ronse, op 6 juli 1895  
en er godvruchtig overleden,  
op 14 februari 1977,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

Met eerbied willen wij stil worden in gebed bij deze overledene. Moeder, uw heengaan heeft diep in ons hart iets gebroken, dat met geen woorden te zeggen is. Als een kostbare relikwie bewaren we in ons hart de herinnering aan uw voorbeeld, uw dienende liefde waarmee gij zonder aan u zelf te denken het beste van uw hart aan ons hebt geschonken.

Mijn dierbare echtgenoot, ik dank u voor uw federe zorgen, voor uw sterke en grote liefde waardoor wij zo gelukkig waren.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik heb u ook verlaten, dank voor al uw genegenheid en liefde, vergeet mij niet in uw gebed, draag nu al uw genegenheid over op vader, die u ook zo lief heeft.

Beste bloedverwanten en vrienden, blijf steeds mekaar steunen en vergeet mij niet in uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Heer Fernand LEBRUN,               haar echtgenoot ;  
Mevrouw Julien VAN MOORLEGHEM-LEBRUN,  
Heer en Mevrouw Armand DELFOSSE-LEBRUN,  
  haar kinderen ;  
Heer Jacques VAN MOORLEGHEM en kinderen,  
Heer Mario DELFOSSE,  
  haar kleinkinderen en achterkleinkinderen ;  
De families DEMAN, VANDENDRIESSCHE,  
LEBRUN en VANDENBERGHE,

danken U van harte voor de blijken  
van genegenheid en gebed.

---

Begrafenissen R. Devos en Zoon, Ronse.

N° 78/D-3



PRINTED IN BELGIUM

